



Onderwijs special

Romy en Selah aan het woord

Drie jaar geleden heb ik scholen bezocht waaronder het Wolfert Lyceum. Tijdens open dagen stimuleerden ze kinderen een eigen keuze te maken. Wat mij een teken gaf, dat ze het beste voor alle leerlingen wilden. Ook waren er interessante VV-uren waarvan ik op andere scholen niet had gehoord. Deze spraken mij erg aan net als het daltononderwijs.

Het Wolfert voelde als een goede school die bij mij paste. Ik ben erg blij met mijn keuze. De lessen worden altijd goed ingedeeld. Ik heb een leuke klas en doordat we veel moeten samenwerken hebben we een hechte band. Ook heb ik al superleuke VV uren afgerond. De weektaken vallen een beetje tegen, want het is best veel en je moet zelf alles plannen. Maar op andere scholen zal het niet minder zijn, tenslotte krijgen we hulp en weet ik, dat ik er later veel aan heb.

Groetjes Romy de Vries (14)

Selah Voorbraak (14 jaar)

Ik, Selah, moest drie jaar geleden dezelfde keuze maken als vele achtste groebers nu. Ik moest een middelbare school kiezen. Ik had van mijn basisschool een VWO advies gekregen. Ik heb voor het Wolfert lyceum gekozen, omdat het een daltonschool is.

Dalton houdt in dat je veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid krijgt en moet kunnen samenwerken. Ik vond het op de basisschool al fijn om zelfstandig te mogen werken. Ook de groepsopdrachten vond ik erg leuk. En de eerste keer dat ik

binnen kwam op het Wolfert lyceum, voelde het natuurlijk als een grote school, maar ook als een school waar ik me kon voorstellen dat ik hier ooit naartoe ging. Daarom heb ik toen voor het Wolfert lyceum gekozen.

Ik zit nu drie jaar op deze school en ben nog steeds erg tevreden. Ik heb een hoop geleerd en ben nog lang niet uitgeleerd. Ik heb een veel vrienden gemaakt en zit nu in een hele leuke klas. Kortom mijn keuze was de beste voor mij.

