

Bergschenhoek is Wereldkampioen rijker



Damian met beker en spandoek als Wereldkampioen terug in Bergschenhoek.

Bergschenhoek – Damian Pronk mag zich sinds zondag Wereldkampioen noemen. In het Roemeense Sibiu versloeg hij al zijn tegenstanders tijdens de Wereldkampioenschappen Kyokushin karate. Met een grote beker en de eeuwige roem werd hij maandagavond thuis feestelijk onthaald door familie, vrienden en bekenden. Met in de tuin een groot spandoek, zodat iedereen wist: hier woont een Wereldkampioen!

Trees Borkus-Henskens

Donderdag (Hemelvaartsdag) vertrok het Nederlands team – bestaande uit acht vechters, waarvan vier van Sportschool Sushihō uit Lansingerland –

met trainers Erwin Idema en Priscilla Lambregtse richting Roemenië waar in totaal vierhonderd deelnemers op de mat tegen elkaar uit zouden komen. Damian kwam zaterdag drie maal op de mat. De wedstrijd winnen betekende door naar de volgende ronde. Hij won er drie en dat betekende een finaleplaats op zondag. “Het was heel zwaar en met name de finale vond ik erg spannend,” aldus de 17-jarige Hoeksenaar die dit jaar voor de laatste keer mocht deelnemen in de categorie 16/17 jaar onder de 75kg. “Die finale is net een grote show. Het hele sportstadion zat vol, want met name in de Oost-Europese landen is deze vorm van karate erg populair en veel beoefend.”

De WK is eens in de vier jaar. “Twee jaar geleden spraken we met elkaar af: we gaan er voor!” vertelt Priscilla. Damian trainde veel en met name de laatste maanden een en soms wel twee

keer per dag. Tussendoor nam hij deel aan toernooien om wedstrijdritme te krijgen, maar de WK was het einddoel. “Er zijn niet veel toernooien op topniveau in Nederland; daar moet je voor naar het buitenland.”

Over twee weken staat de NK in Almere in de agenda. “Daarna volgen de vakantie en trainingskampen. Ik heb net mijn Havo examens gedaan en ik denk dat ik wel geslaagd ben. Dat was ook duidelijk de afspraak: school mag er niet onder lijden,” weet Damian. Hij heeft veel voor zijn sport over en met steun van zijn ouders en trainers kan hij ver komen. “En gelukkig kan ik hier vlakbij trainen, want sinds eind vorig jaar is onze school geopend aan de Warmoeziersweg hier in Bergschenhoek; vlakbij dus!”